



Een mens is niet mens door wat hij heeft, maar door wat hij geeft.
Het kan pijnlijk zijn om op het spoor van dit levensgeheim te komen
maar verdriet leert ons, vroeg of laat, in liefde weg te geven.

Elisabeth Lukas in "Rendez-vous mit dem Leben"

