



OVER DE WEIDE

Zèker zal hij er zijn,
die wij op aarde beschreiden,
komende over de weide,
lachend en zonder pijn.
Kniediep in bloemen, klein,
komende over de weide,
lopende tussen ons beiden.-
En in zijn wijze geleide
zullen wíj kinderen zijn.

Komende over de weide,
zèker zal hij er zijn.

Ida Gerhardt