



De Waterlelie.

Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon
ontplooit in 't licht.

Rijzend uit donker koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenscht niet meer....

Frederik van Eeden