

Vooraankondiging



Sinds euthanasie in Nederland in 2002 binnen bepaalde grenzen wettelijk werd toegestaan, is het geleidelijk meer en meer geaccepteerd als een aanvaardbare en waardige manier om te sterven. Inmiddels zijn die grenzen in de praktijk opgerekt en is euthanasie ook mogelijk bij 'uitzichtloos' psychisch lijden en bij dementie. Daarnaast zijn er in Nederland nogal wat mensen die hun leven willen beëindigen wanneer ze dat als 'voltooid' ervaren.

Wordt het een 'grondrecht', zelf te kunnen bepalen hoe en wanneer je sterft? Veel mensen willen dat en ongetwijfeld wordt deze 'zelfbeschikking' binnen afzienbare tijd steeds meer gemeengoed. Gaat het werkelijk om zelfbeschikking? En welke rol spelen drijfveren, zoals angst voor het lijden, afkeer voor het verlies van waardigheid, het niet kunnen accepteren van afhankelijkheid, eenzaamheid, of het gevoel anderen tot last te zijn.

Een tegenbeeld ontstaat, wanneer we ons realiseren dat euthanasie met zich meebrengt dat je je levensweg niet volbrengt. Wat kan de bijzondere betekenis zijn van een laatste levensfase, wat missen we als we ons leven beëindigen ruim voor ons natuurlijk stervensmoment? Welke invloed heeft dat op de doorgang naar een ander bewustzijn dat zich na de dood ontvouwt?

Deze en andere vragen rondom levensbeëindiging worden in dit boek besproken vanuit uiteenlopende invalshoeken door auteurs die zich hier, in hun werk, vrijwel dagelijks mee uiten.

Met bijdragen van onder andere Jaap van de Weg, Hans van Delden, Steven Matthijsen, Luc Vandecasteele, Ingrid Deij, Jolien Wilmar, Jan Saal, Marianne de Nooij, Joost Röselaers, Aletta Remerie, Madeleen Winkler en Heleen de Weger.

Verkrijgbaar in de boekhandel vanaf april 2019